



### Beste donateurs,

Een droevige nieuwsbrief helaas. Volkomen onverwacht is op vrijdagmiddag 29 augustus onze pony Loulou overleden.

Er was die dag, net zoals in de periode ervoor, geen aanleiding om echte zorgen om Loulou te hebben. Ze zag er goed uit, was opgewekt en at en dronk prima. Ze stond dag en nacht buiten in de wei met de hele kudde Friese paarden, de Tinkers en pony Bouke. Wel had Petra Kerkstra vaker gezegd: "Ze heeft weinig over, ze is kwetsbaar". Petra hoorde Loulou een uurtje tevoren nog hinniken en keek even uit het keukenraam waar ze stond. Net toen zij samen met een bekende op de fiets weg wilden gaan, zagen ze dat Loulou in een vreemde houding in de wei lag. Ze was dood. Loulou heeft een acute hartstilstand gehad.

Met Petra ben ik later die middag de wei ingegaan. Er was geen spoor van omwoelen van de grond of schuim rond Loulou's bekje, zoals bij koliek. Ze was niet eerst gaan liggen, het was te zien dat ze letterlijk dood is neergevallen. De andere dieren stonden naast elkaar, op een afstandje, er stil en rustig bij. Ze hadden in het begin om Loulou heen gestaan. De kudde had afscheid van haar genomen.

Het geheel was, hoe verdrietig ook, heel vredig en natuurlijk. We hadden haar graag veel langer bij ons gehouden. De natuur besliste anders. Maar als de dood komt, dan op deze manier: op een vriendelijke zomermiddag, in een grote groene weide, temidden van de kudde. Snel, zonder lijden.



De week tevoren had ik haar nog opgezocht. Ze kwam me op een drafje tegemoet. We liepen zoals altijd samen een eindje op zodat ik haar, buiten het zicht van de andere dieren, even een appel kon voeren. Loulou stond met smaak op het appeltje te kauwen toen Lotte, een jonge Friese merrie er aan kwam. Die wou natuurlijk ook wat. Loulou ging op de voorbenen staan en bokte met de achterbenen hoog in de lucht naar Lotte. "Zo meid", dacht ik nog, "jij bent flink weerbaar geworden!".

Ze was het kortst bij ons van alle dieren en wat hadden we het haar gegund om veel en veel langer van haar pensioen te genieten. Want ze heeft het geweldig gehad bij Petra en Arjen. Met alle aandacht en een prima verzorging. Loulou bloeide op. Ze heeft de laatste fase van haar leven gehad wat haar helemaal toekwam: een prachtige oude dag.

<< Loulou met Petra Kerkstra in juli '08

Op de site krijgt Loulou een bijzondere plaats. *Noorderland*, het tijdschrift waarin het artikel over de stichting komt had in augustus geen plaats meer, dus waarschijnlijk komt eind september 2008 de stichting erin. Met een berichtje bij het deel over Loulou dat ze vrijdag is overleden.

De volgende nieuwsbrief verschuift nu naar eind oktober 2008.

Met vriendelijke groet,

Ineke de Groot